



DE 12^{DE} MAN

Inhoudsopgave:

1: Voorkant

2: Inhoud

3: Column Maarten

4: Het EK-elftal

5: Dagje VI Oranje

7: Column Jacco

8: Andrea Pirlo, Maestro

10: Clubweetjes Ajax

11: Roland Alberg

12: Radamel Falcao

14: 10 vragen aan...

15: Younes Belhanda

16: Spelersbattle: Ba-Cissé

18: Spanje-Italie

20: EK-nabeschouwing

22: Mounir el Hamdaoui

23: Team-M/ Aids Action

24: Quizzz



INHOUDSOPGAVE



Column Maarten

De herontdekking van een architect. Het was het toernooi van de eenvoudige boerenzoon uit de akkerlanden van Italië, die dit toernooi de velden omploegde en het creatieve brein achter de topprestatie van Italië was. Na het seizoen 2010/2011 werd Andrea Pirlo gedumpt door AC Milan, die dacht Pirlo niet meer nodig te hebben omdat ze al Mark van Bommel hadden. Voor Pirlo was dit hetzelfde als Messi ruilen met een vuilnisman, en de controleur ging in het zwart-witte shirt van Juve op zoek naar eerherstel, en dat lukte zeker. Antonio Conte, trainer van Juve deed een meesterzet door heel zijn elftal om de spelverdeler heen te bouwen, die 13 assists afleverde en de ploeg van Conte kampioen maakte. De ultieme revanche dus, van de maestro op het middenveld. Pirlo is de koning van de vrije bal, en een vrije bal zo rond de 20 meter is bij Pirlo een garantie op een treffer. Zo hielp hij Juve dit jaar dus met 3 voltreffers. Pirlo was een beetje ondergesneeuwd in de voetbalwereld, na zijn zeer geruisloze vertrek bij de roodzwarten uit shoppingstad Milaan. In industriestad Turijn werd Pirlo opeens weer bekend en maakte de wereld weer kennis met de weergaloosheid van het talent. 33 jaar staat er inmiddels op de teller bij Pirlo, maar hij is nog altijd fris als een hoentje, en legt zonder moeite 15 kilometer in 1 wedstrijd af. Pirlo is altijd in beweging en is daardoor ongrijpbaar voor de defensie van de Serie A. Een grote zege voor het voetbal, en dit EK heeft hij aangetoond na Iniesta de beste middenvelder van deze planeet te zijn. De koning van Italië liet tijdens het EK zijn ware klasse zien, maar daarover hoor je nog meer tijdens het verhaal van Pirlo.



DAGJE VI ORANJE

Onze hoofdredacteur Maarten ging zaterdag de 23^{ste} van Juni op pad naar Scheveningen. Scheveningen is de thuishaven van VI Oranje deze zomer. Check hier het reisverslag van Maarten, en een exclusief interview met René van der Gijp en Wilfred Genee

S'ochtends om 10 uur vertrokken we richting Den Haag/Scheveningen. Vandaag was mijn plan René van der Gijp te ontmoeten en hem dit tijdschrift cadeau te geven. We kwamen rond elf uur aan in Scheveningen, en we liepen naar de achterkant van het Kurhaus, waar normaliter het onderdeel 'de Krantjes' wordt gefilmd, wat wordt uitgezonden in het zeer populaire voetbalpraatprogramma VI Oranje. Nadat ik op de foto ben geweest met een reusachtige Gijpvogel, zo rond half 12, begin ik zenuwachtig te worden. Zal Rene wel komen? Ook kun je

penaltyschieten op de boulevard van Scheveningen, en ik scoor een heus

zwembad binnen! Het is inmiddels zo rond twee uur als we klaar zijn met de lunch. Nog geen enkel signaal van onze collega's van VI Oranje, en dat betekent dat we ons naar de ingang van het Kurhaus gaan begeven. Daar staat overigens een gigantisch zandbouwwerk van onze 3 helden. Aan een zeer vriendelijke portier vraag ik of hij misschien weet wanneer Gijp en zijn kompanen zich buiten laten zien, maar onze vriend vertelt dat Gijp thuis zijn post aan het lezen is en Wilfred en Johan pas later komen. Hij schat Gijp en Wilfred

binnen 2 uur bij het Kurhaus, en geeft ons een tip hoe de auto van Gijp eruit ziet (zwarte jeep) en dat Wilfred op de fiets komt. Dus nemen we wachtend plaats op een bankje, en bedenk ik wat ik ga zeggen tegen meneer Van der Gijp. Ik wil graag een interview met de man met de meest aanstekende lach van Nederland, en ook met de meest geföhnde presentator van Nederland!



Slechts een half uur later arriveert meneer Genee op de fiets, en ik spring een gat in de lucht en belaag de föhn. Ik vraag om een handtekening en een foto, en vertel over ons tijdschrift en mijn wens het interview met Genee te houden. De zeer aardige, en goed gekapselde presentator beantwoordt direct aan mijn vraag en vertelt me naar Beach Club Twins te komen, waar de Krantjes worden opgenomen. Daar mag ik ze het hemd van hun lijf vragen. We nemen weer plaats op het bankje en wachten op Gijp. Gijp komt aangereden in zijn auto, en ik raak in extase en belaag de auto van de ster direct. De portier zegt gelijk dat ik iets tegen Gijpie te zeggen heb, en de altijd vrolijke analist neemt mijn cadeau met erg veel interesse en dank aan. Ik vraag ook hem over het interview en na de Krantjes heb ik ze dus het nodige gevraagd. Bekijk hier ons exclusieve interview met Gijp. Ik bedank de portier voor alle hulp. Zozo, dat was me het dagje wel in Scheveningen!

Interview met Gijp

Meneer van der Gijp, wie vindt u beter, Iniesta of Ozil?

Daar kan ik helaas echt geen keuze over maken, het zijn allebei kunstenaars, allebei even goed.

Welk land gaat het EURO 2012 winnen?

Ik denk Spanje

Wat vind je ervan dat je boek Gijp zo'n bestseller is?

Dat vindt ik hartstikke leuk, maar de meeste credits gaan natuurlijk uit naar de eigenlijke schrijver Michel van Egmond!

Wie is beter? Manolev of u?

Ik was vroeger veel beter dan Manolevje, ouwe reus

Hoeveel klappen heeft u al gehad van Jan Boskamp?

Tientallen zeker. Jij word een echte journalist, ouwe reus!

Beste Wilfred, hoe bevalt het in het Kurhaus?

Het bevalt heel goed, het is nog net zo leuk als 2 jaar terug.

Welk land gaat dit jaar het EK winnen?

Ik denk Duitsland

Hoe is het leven van een presentator?

Heel erg hectisch, maar wel ontzettend leuk om te doen!



Ik wil Rene en Wilfred hartelijk bedanken voor deze mooie ervaring voor mij!

Column Jacco

Op het moment dat ik deze column schrijf, heb ik er nog niet echt bij stilgestaan dat Jordi Alba bij Barcelona speelt. En nu moeten we maar hopen dat het een succes wordt. Barcelona staat eigenlijk wel bekend om haar slechte transfers. Gelukkig staat daar een fantastische jeugdaccommodatie tegenover. Toch zijn de laatste jaren de transfers beter geworden. Vorig seizoen hebben we Cesc en Alexis gehaald, en beide zijn ze geslaagd. In die winterstop daarvoor werd Ibi Afellay gehaald. Ook dat kwam goed uit. En de zomer daarvoor werd David Villa gehaald. Dat was ook een groot succes, maar die jaren daarvoor was her transferbeleid bij de Catalanen verschrikkelijk matig. Hier komt een overzichtje van de slechte transfers: Dymitry Chygrinsgky, Thierry Henry (teveel geld), Gabriel Milito, Yaya Toure (teveel geld), Alexander Hleb (teveel geld), Keirisson, Martin Caceres, Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, Eidur Gudjohnson, Deco (teveel geld). Hoe kan het dat zo'n grote club, zulke slechte transfers maakt. Als je het basis team erbij pakt, en je wisselt Alexis voor Pedro, zijn alleen Dani Alves en David Villa niet zelf opgeleid. Het is verschrikkelijk knap. Er zijn teams in de wereld die hier wel een voorbeeld aan kunnen nemen, maar dat dat niet doen. Toch kunnen rijke teams zoals Manchester City en Real Madrid wel veel geld steken in de jeugdopleiding, maar Real en City kunnen blijkbaar niet wachten, en moeten de spelers nu direct hebben. Om het over Real te hebben, ik las op de iPad dat ene Florentino P. (voorzitter Real Madrid) op de vraag "hoe komt het dat real zo in de schulden zit" het antwoord niet wist, maar misschien kan ik hem wel helpen. Want je haalt Benzema voor 30 miljoen, Di Maria voor 20, Albiol VOOR 20!!! Kaka VOOR 65!!!!!! Ramos VOOR 40!!!!!! En ARBELOA VOOR 30!!!!!! Wat bezielde die club om Arbeloa te halen, ik zweer het je ik heb bijna nooit zo'n slechte voetballer gezien als Arbeloa. Ik denk dat die knul nog niet eens mee kan in het 3^{de} team van Capelle. Het is zeer triest dat het grootste team van Spanje (want Barcelona ligt in Catalonië) ook zulke slechte transfers doen. Toch heeft Madrid naast als die miskopen toch nog wat aardige speler geritseld, zoals Khedira, maar meer dan de helft zijn slechte transfers.

Andrea Pirlo, koning

Gr. Jacco

Andrea Pirlo was zonder enige twijfel de beste speler van Euro 2012. Andrea Pirlo was de baas van Italië tijdens dit toernooi, en met zijn Panenka maakte hij

zichzelf in 1 keer legendarisch in de wedstrijd tegen Engeland. Hier een overzicht van het toernooi van Maestro Andrea, dat begon in de kraker van de allereerste speelronde, tegen de Spanjaarden.

Italië-Spanje, 1-1

Pirlo was vandaag weer ouderwets ongrijpbaar. Xavi speelde zeer matig en Alonso kon de klasse van Pirlo totaal niet bijhouden. Door het zeer vooruitspelende spel van La Rojas waren de ruimtes achter de spitsen nadrukkelijk aanwezig, waardoor Balotelli, Cassano en even later Di Natale weg konden worden gestuurd. In de 2^{de} helft was het voor het eerst raak, door Di Natale. De briljante steekpass van Pirlo werd goed gecontroleerd en daarna uiterst beheerst afgemaakt. In het eerste duel word dus gelijk iedereen gewaarschuwd voor Pirlo, maar de Kroaten tuinden er toch weer in!

Kroatië-Italië, 1-1

Vandaag hadden de stugge Kroaten het Italiaanse wonderkind aardig in toom, maar natuurlijk moet je dan geen domme dingen gaan doen zoals op de rand van het strafschopgebied een vrije schop cadeau geven aan Andrea. Pirlo was natuurlijk weer verwoestend bezig, en krulde de vrije schop over de muur. Doelman Pletikosa was kansloos op deze geplaatste spelhervatting. Pirlo kwam dus steeds beter in het spel, maar toch bleven de Italianen op een gelijkspel steken waardoor alles dus nog afhing van het laatste duel. Dat moest gewonnen worden tegen Ierland, maar of dat nou zo makkelijk ging?

Ierland-Italië, 0-2

De Ieren waren vandaag gewoon te zwakbegaafd om grip te krijgen op de nummer 21, en dus kon Pirlo gewoon weer zijn vrije gangetje gaan. Elke pass was vooruit gericht en alles kwam precies op maat aan. Bij de openingstreffer van de Italianen had Pirlo weer een assist, maar de mooiste goal was de 2-0 van wonderkind Balotelli, die met een omhaal de indraaiende hoekschop van Pirlo bekroonde. Weer was Pirlo onaantastbaar, en onder leiding van het wonderkind ging de Italiaanse selectie geloven in een EK-sensatie.

Italië-Engeland, 0-0, Italië w.n.s.

Vandaag, was Pirlo voor een avond de beste voetballer aller tijden. Zojuist had

het iele mannetje in zijn eentje het hele Engelse middenveld kapot gebombardeerd, de verdediging laten wanhopen door zijn briljante steekpasses en de aanval geen kans gegeven door de indrukwekkende leiding aan de verdediging. Het was vandaag Pirlo zoals we hem graag zien. Bewegend tussen de zones, nooit stilstaand en met een zuiverheid die hem tot een Geestelijke maakt. Vandaag was elke pass geweldig, briljant, superieur, fantastisch, overweldigend. Er zijn niet genoeg superlatieven te bedenken voor de manier waarop Pirlo vandaag speelde, met de precisie van een jager die met zijn sniper de prooi angstig gericht onder schot houdt, precies tussen de 2 ogen van het arme dier. Pirlo's briljante passes waren echter niet besteed aan de Italiaanse voorhoedespelers, waardoor Pirlo nog een half uurtje door mocht. Dat is voor deze rasvoetballer natuurlijk geen probleem, want hij doet niets liever. Toen kwam de strafschoppenserie, en Pirlo mocht achter de bal gaan staan. Bij een misser waren de Engelsen zo goed als door, en dus was de druk gigantisch. Maar toen was daar Pirlo, die de Italianen een overweldigend zelfvertrouwen gaf door de bal met een Panenka binnen te stiften. Hart kansloos. Maar nog legendarischer was de manier waarop hij daarna wegloopt, met een achterlijke nonchalance, alsof hij duidelijk wil maken dat hij dit elke dag 5 keer doet. Koning!

Italië-Duitsland, 2-1

Vandaag was alles weer op maat en speelde hij weer zonder enig balverlies. Helaas was hij niet belangrijk met een assist of treffer, maar hij schakelde treintje Ozil uit bij de Duitsers, en stond aan de basis van de aanval waaruit de 2-0 viel.

Spanje-Italië, 4-0

De enige belabberde wedstrijd dit toernooi van Andrea, doordat de Spanjaarden goed doordekten op de architect van Spanje. De Italiaantjes gingen roemloos ten onder tegen het oppermachtige Spanje.

CLUBWEETJES AJAX

Ajax is de club die de afgelopen twee seizoenen de titel binnenhaalden, maar dit weet je vast niet van de Amsterdammers.

Nummertje 14

Bij Ajax wordt al een aantal jaar het rugnummer 14 niet meer gebruikt, omdat nummer 14 staat voor de meest legendarische speler aller tijden van de Amsterdamse club. Johan Cruyff welteverstaan. Cruyff bezorgde de club grote successen voordat hij naar Barcelona vertrok en wordt hiermee geëerd door Ajax.



19

19

19 zeges op rij, dat was wat de Amsterdammers hadden in het seizoen 71/72. Dat is nog altijd een absoluut record, zoveel overwinningen achtereenvolgend.



2 Gouden Minuten.

Het record van snelste hattrick aller tijden in de Eredivisie komt ook op naam van een Ajacied. De zeer onbekende Jan Seelen scoorde ooit binnen 2 minuten de wedstrijd mee. In het seizoen 2009-2010 trachtte fenomeen Bryan Ruiz hetzelfde maar de aftrap duurde net iets te lang. De Costa Ricaan deed er 2 minuten en 30 seconden over!

Ongeslagen!

In het jaar 1994-1995 verloor Ajax 0 van de 34 duels. Als Ajax speelde kon je op de TOTO dus altijd een 1 of 3 invullen, want er werd nooit verloren.

Roland Alberg, retteketet bij AZ

Roland Alberg is een creatieve middenvelder van Excelsior Rotterdam, tot 2013 uitgeleend door AZ, om hem te laten rijpen. Het in Hoorn geboren talent doorliep de volledige jeugdopleiding van AZ en was dit jaar als enige Excelsior-speler in alle duels van de partij. Hij scoorde in die 34 duels 6 maal, en liet met goed en gestroomlijnd spel een zeer fraaie indruk achter. Alberg is familie van de buitenspeler van Ajax, Lorenzo Ebicilio. Het is zelfs zijn oom, want de veel oudere zus van Roland kreeg Lorenzo als kind. Maar ondanks dat Roland eigenlijk de oom was gingen ze als vrienden en broers met elkaar om. Roland is ondanks zijn toch wel zeer aanwezige voetbalkwaliteiten vooral bekend om zijn actie in de wachtrij van de tandarts, waar hij samen met Lorenzo heen ging. Tijdens het wachten overkwam Ebicilio, die samen met Alberg in de jeugd van AZ speelde iets verschrikkelijks. Hij kreeg een plotselinge hartaanval, maar door het zeer dappere reanimeren van Roland, bleef Lorenzo in leven. Hij redde dus het leven van de buitenspeler. In de zomer van 2011 mocht Alberg verhuurd worden door AZ, en hij vond Excelsior op zijn pad, waar hij veel indruk oogstte met zijn goede spel en zelfs een tijd werd gevolgd door Martin van Geel, de technische manager van Feyenoord. Er waren lange tijd geruchten dat Alberg volgend seizoen in het shirt van Feyenoord te zien was. Dat ging niet door, maar dat maakt de prestatie van Alberg zeker niet minder fraai, die de buitengewoon talentvolle Ryan Koolwijk liet vergeten in Kratingen. Nu moet hij in de Jupiler League gaan strijden met Excelsior, een niveau wat eigenlijk te laag is voor de klasse van Alberg. Alberg vertrekt misschien nog bij Excelsior, want er speelt nog belangstelling van ADO Den Haag en KV Mechelen, waar Harm van Veldhoven trainer is en ook Mads Junker en Tomas Enevoldsen spelen. Een groot talent bij Jong Oranje, met nog een mooie toekomst voor zich.



RADAMEL FALCAO

EL TIGRE

Radamel Falcao Garcia. Geboren in San Marta, vernoemd naar Paulo Roberto Falcao. Zoveel letters maar eigenlijk heb je maar een woord nodig om Falcao te beschrijven. Fantastisch, subliem, geweldig en ga zo maar door. Radamel is een fenomeen eersteklas, die de absolute wereldtop aankan. Radamel is de beste spits ter wereld. Tenminste dat vind ik want ook heel wat mensen zeggen dat niet Falcao maar Cisse, Villa, Soldado, Benzema, Higuain maar dat vind ik niet. Nee, Radamel is een onaantastbare geweldenaar. Radamel begon zijn voetbal-carrière bij de Argentijnse club CA River Plate. Waar hij in zijn eerste seizoen net zoveel speelde, als scoorde. Namelijk 7 keer. Dat was een topprestatie. Het volgende seizoen mag Radamel vaker spelen, namelijk 25 keer, maar voor Falcao maakte het niet veel uit, want zijn doelpuntenaantal bleef hetzelfde. Weer scoorde de Colombiaan 7 keer. Als twijfelgeval bij River Plate mag hij toch zijn 3^{de} seizoen starten, en daar kregen ze later geen spijt van, want in zijn 39 wedstrijden scoorde hij 19 keer, een goede prestatie. En dat betekende dat hij het volgende seizoen gewoon weer in de basis mag beginnen. In zijn 4^{de} en tevens laatste seizoen bij "Las Gallinas" speelde hij 35 wedstrijden, en scoorde daarin weer gewoon netjes 16 keer. Nu zal het Europese avontuur komen, want FC Porto nam hem over. En dat was een hele slimme transfer.....



In het eerste seizoen van Falcao bij FC Porto, was een geweldig geslaagd seizoen. Het was een niet te stoppen spits, een unicum voor Porto. Hulk kon deze spits fantastisch aansturen, dit koppel was geweldig. Falcao had misschien een nog wel een beter 2^{de} seizoen in de Europa League, speelde hij fenomenaal. Het was ook voor mij het eerste seizoen dat hij opviel, dankzij zijn sublieme vier goals in de halve finale van de Europa League tegen Villarreal (5-1) gaan ze naar de finale. En hoe kan het ook anders, maakt Falcao de beslissende goal tegen Braga (1-0). Maar ook dat jaar in de competitie ging het goed, in 22 wedstrijden scoorde hij 16 keer. Voor 40 miljoen koopt Atletico Madrid Falcao, en in dit seizoen scoorde hij in 33 wedstrijden 23 keer en zo bleef Falcao 3^{de} op de topscorerslijst, achter Ronaldo en Messi. Ronaldo 46 keer en Messi 50 keer. Die cijfers waren onmogelijk te behalen voor Radamel. In de Europa League finale word Falcao, weer eerste, en scoort hij 2 goals. Hij staat nu al op 29 goals uit 2 seizoenen, hij heeft dus 32 wedstrijden gespeeld. Nu al zoveel goals, het is een wereldspits en rijp voor de absolute wereldtop.



10 vragen aan Hein Meeuwis

Wat maak voetbal zo bijzonder?

Dat je eigenlijk nooit weet wie er, aan het eind van de wedstrijd gaat winnen

Wie is beter: Messi of Ronaldo?

Messi is beter, dat komt omdat Messi de meest onvoorspelbare acties heeft.

Wat was in jou jeugd jaren je idool?

Joop Zoetemelk, de wielrenner die voor TI-Raleigh reed en de Tour de France won. Dat was geweldig. Had eigenlijk niks met voetbal te maken, maar dat kwam omdat ik in mijn jeugd nog niet van voetbal hield.

Wie is je favoriete speler?

Dani Alves, omdat hij in zijn eentje de hele rechterflank bestrijd, echt een fenomeen!

Welke positie bewonder jij het meest?

De nummer 10 positie, omdat hij de beslissende pass kan geven. Vind ik prachtig!

“Barcelona is gewoon slecht in de verdediging”

Wat vond je van FC Barcelona dit jaar?

Ik vond dat Barcelona een teleurstellend einde van het seizoen had. Barcelona is gewoon slecht in de verdediging, dat is op zich niet erg, als ze maar scoren.

Heeft Real de titel verdiend?

Nou ja, het was niet fantastisch maar als je op het einde de meeste punten hebt...

Wat is je favoriete buitenlandse team?

FC Barcelona, omdat ze het mooiste voetbal van de wereld spelen

Wie wint in 2012/2013 de eredivisie

Ik denk toch PSV, omdat ze een topcoach hebben en een topvoorstopper

Ik ken je passie voor Willie Overtoom, leg aan de lezers is uit waarom?

Omdat hij zo'n grappige naam heeft en dan te bedenken dat het een Kameroener is, daarbij is het ook echt een goede speler.



Younes Belhanda

Master Of Montpellier

Younes Belhanda, de vreemdeling uit Marokko kwam als kleintje in de prachtige stad Montpellier, waar hij vanaf minuut een zich thuis voelde. In zijn eerste seizoen, bij de Oranje-Blauwen, speelt hij bijna alle wedstrijden mee, maar valt niet echt op. Dat kwam ook, omdat Montpellier geen topclub was. Hij scoorde slechts een goal, het volgende seizoen speelde hij weer bijna alle wedstrijden maar dit keer scoorde hij er ook maar 3. Younes werd wel opgeroepen voor het Marokkaanse elftal van Eric Gerets. Dit jaar werd ook niet heel veel verwacht van dit team, maar het was de verrassing van Europa. Montpellier speelde keer op keer geweldig, en Belhanda was vaak de aangever op Giroud en Utaka. Dit leverde ze veel op, en kwam in de titelrace zelfs voor te staan op PSG, die dit jaar heel zijn team bij elkaar heeft gekocht. Younes Belhanda maakte dit jaar furore in het Franse voetbal, en maakte fantastische goals. Zijn mooiste was tegen



Marseille, van af de 16 meter lijn maakte hij een fenomenale omhaal die erin vloog. Dit fenomeen werd kampioen van Frankrijk, en werd de grootste belofte. Reden genoeg om Belhanda naar een topteam te laten verkassen, aangezien Giroud naar Arsenal gaat.

De manager van Montpellier wilt hem koste wat kost laten blijven. Het is een bepalende speler. En dat kan niet iedereen zeggen.

Cisse vs Ba

Papiss Cissé is een 26-jarige Senegalese voetballer, die lange tijd bij SC Freiburg speelde. Hij liet daar een zo goede indruk achter dat hij in de winter van het seizoen 2011/2012 vertrok naar Newcastle United. Daarbij is rond de 12 miljoen euro betaald door Newcastle. Hij heeft fantastische goals in huis, en zo maakt hij de een na de andere goal. Het is zo'n groot fenomeen, daar heb je geen weet van. Hij scoorde op Stamford Bridge 2 goals tegen Chelseam de eerste was een mooie, maar de 2^{de} was een fenomenale knal in de kruising vanaf 20 meter. Waardoor ze nog lang uitzicht hadden op de Champions League.

Demba Ba begon zijn carrière in 2001, bij SM Montrouge in de lagere Franse klasse. In het seizoen 2005-2006 brak hij door bij FC Rouen. Bij die club werd hij topschutter in de Franse derde klasse. Excelsior Moeskroen merkte deze prestatie op, en gaf Demba Ba een contract voor drie seizoenen. Ba begon goed aan het seizoen, maar na drie speeldagen viel hij uit met een beenbreuk. Om zijn verlies op te



vangen werd Alioune Kebe aangetrokken. Deze speler kon de verwachtingen echter niet inlossen. Zes speeldagen voor het einde van de competitie mocht Demba Ba voor het eerst opnieuw invallen, hij scoorde 6 keer in evenveel wedstrijden. Op 29 augustus 2007 werd hij voor 3 miljoen euro aan TSG Hoffenheim verkocht. Met deze club promoveerde hij in het eerste seizoen naar de Duitse Bundesliga. In het seizoen 2008/2009 behoort hij samen met zijn teamgenoten Vedad Ibišević en Chinedu Obasi, tot de smaakmakers van de Bundesliga. In januari 2011 drong hij aan op een vertrek bij Hoffenheim. Hij vertrok naar Stoke City. Op 15 januari geraakte

bekend dat hij niet in de medische testen slaagde. Dus het blijft twijfelachtig of hij verhuist naar Stoke City. Ze willen hem huren tot het einde van het seizoen. Op 28 januari 2011 werd bekendgemaakt dat West Ham United de spits definitief heeft overgenomen van Hoffenheim. Na een half jaar op de Engelse velden, vertrok hij echter alweer naar Newcastle United, nadat West Ham United ondanks de zeven doelpunten van Demba Ba was gedegradeerd naar de Championship.

Dit zal voor sommigen lastig kiezen zijn, toch is deze beslissing snel voor mij gemaakt. Cissé is beter, er is voor mij echt geen twijfel mogelijk. De speler heeft zoveel flair dat je ervan schrikt. Ik vind het leuk voor Newcastle dat ze 2 zulke goede spitsen hebben. Gelukkig hebben ze geen grote concurrentiestrijd. Het zijn 2 hele goeie vrienden.



Azurri vs Roja, EK-finale

Het was een zeer lange route naar Kiev, die werd bewandeld door de twee sterkste teams van Poule C. Beiden schakelden onderweg de Kroaten en Ieren uit, maar kozen daarna hun eigen weg. Waar de Spanjaarden zich via Portugal en Frankrijk in de finale knokte, deden de Italiaantjes dat via Engeland en Duitsland. Allemaal zeer memorabele overwinningen. Beiden hadden 1 penaltyshootout en 1 keer 90 minuten nodig om naar Kiev te komen, en om kwart voor 10 Oekraïense tijd begonnen ze op 1 juli 2012 aan de finale van Euro 2012. Met 2 fitte teams in vorm en spelverdelers Iniesta en Pirlo kon deze finale beginnen, die werd geleid door de Portugese scheidsrechter Pedro Proenca. Spanje drukte dit duel gelijk aan, en de Italianen begonnen niet best. Na 14 minuten kreeg Iniesta de bal op de rand van het penaltygebied, en met een steekpass werd Cesc vrijgespeeld. Cesc had een puike voorzet in huis, die op het hoofd landde van David Silva, en de buitenspeler van Manchester City, vandaag weer eens gelegenheisspits scoorde met het hoofd de 1-0, in het dak van de verre hoek. Al binnen een kwartier de gedroomde voorsprong voor Spanje, maar langzaam aan herpakte de Azurri zich en begon het zich ook voorin te melden, met wat goede pogingen. Maar op doel bij Spanje stond Iker Casillas, die weer eens foutloos stond te keepen en een aantal gevaarlijke schoten keerde, waardoor Spanje alsnog met 1-0 leek te gaan rusten.



Toch was daar in de 44^{ste} minuut de snelheid van kersverse Barcelona-speler Jordi Alba, en de linksback trok er een indrukwekkende sprint uit. De pass van Xavi was fraai, en Alba kon de bal aannemen en in alle rust naast Buffon plaatsen. En dus ging Italië alsnog met een zeer vervelend gevoel de rust in. De pogingen waren er wel van het Italiaanse elftal, maar halverwege de 2^{de} helft moest Thiago Motta geblesseerd afhaken, maar omdat Prandelli alle drie zijn wissels al had verbruikt, moest er gespeeld worden met 10 man. En dan ben je volledig kansloos tegen Spanje, wat vandaag eigenlijk vooral Barcelona was. Torres viel in en bekroonde zijn invalbeurt direct met de topscorerstitel, want na het zoveelste steekpassje bleef hij oog in oog met Buffon kalm. 3-0, en Prandelli kreeg een veeg om de oren. Tussendoor reageerde Casillas koeltjes op pogingen van Di Natale. Pirlo, de grote meester van Azurri was vandaag tamelijk onzichtbaar, doordat de Spanjaarden goed doordekten en Busquets als een keffer was, die steeds aan het been van Pirlo bleef haken. Torres kon zijn vierde scoren, maar gunde Mata zijn goal, die pas 2 minuten in het veld stond en zo zijn EK-debuut wat opleukte. 1 op 1 met Buffon had Torres een zeer fraaie voetveeg in huis, waardoor Mata met links kon binnenschuiven. Met 4-0 was het verzet gebroken, en liet San Iker weer zien waarom hij wel attent is, door na 90 minuten de assistent te vragen het duel te beëindigen als respect voor de Italianen. Casillas mocht voor het derde toernooi op rijd de trofee omhoog houden, en 3 grote toernooien achtereenvolgens winnen was nog nooit een team gelukt. Spanje schreef historie, op een avond in Kiev die men zich in Spanje nog lang zal herinneren. De nationalistische gevoelens voor Catalonië kwamen ook nog even naar boven, toen Pique, Xavi en Cesc op de foto gingen, zwaaiend met een Catalaanse vlag. Dit schoot uiteraard in het verkeerde keelgat bij de Spaanse media, en dus werden de verwensingen rondgeslingerd naar dit drietal. Spanje heerst de voetbalwereld, en daar is niets aan te doen.



Dit was een erg leuk EK, het was echt een genot om naar te kijken. Met alleen al de gedachten aan VI Oranje. Hier komt het overzicht.

Poule A

Leuke Poule, maar vooral de Tsjechen hadden goede spelers. De Russen hadden een goed team, de Grieken een enorme wilskracht en de Polen de thuissteun. De goede spelers en de Wilskracht gingen door.

Beste Speler: Selassie Beste team: Tsjechië

Poule B

Het werd een complete afgang voor de Nederlanders, de vechtersbazen en de Duitsers gingen door. Beide kwamen in de halve finale

Beste speler: Mario Gomez Beste team: Duitsland

Poule C

Deze Poule hadden de 2 beste teams van het EK . Helaas voor ons, wonnen de Spanjaarden, maar toch de felicitaties voor hun. Als je de finale ziet hebben ze echt verdiend!

Beste speler: Andrea Pirlo, Andres Iniesta Beste team: Spanje

Poule D

Ook in deze poule kwamen de 2 teams niet in de halve finale, toch was dit de leukste poule. Alles lag open.

Beste speler: Ibrahimovic Beste team: Frankrijk

Toen braken de kwartfinales aan, en Portugal en Tsjechie mochten openen. Het ging lang gelijk op en beide teams konden niet het verschil maken, maar na een voorzet van Moutinho wist 'El Gladdo' Cristiano Ronaldo de goal te maken met het hoofd. Wat spectaculairder was de 2^{de} kwartfinale tussen Duitsland en Griekenland, en het werd 4-2. Jongelingen Reus en Schurrle steelden de show, maar de mooiste goal kwam op naam van Sami Khedira, die met een volley een treffer maakte. De 3^{de} kwartfinale ging tussen Spanje en Frankrijk, en het werd een zeer eentonig duel, met 2 treffers van Alonso. De mooiste kwartfinale was die tussen Engeland en Italië, waarin meester Pirlo een panenka deed en daarmee de Italianen zoveel zelfvertrouwen deed dat ze gelijk doorstroomden naar de finale. In de halve finale werd Duitsland met 2-1 verslagen met dank aan Super Mario Balotelli, die 2 verwoestende goals maakte. Daar deed een penalty van Ozil niets tegen. Spanje stond toen al in de finale, doordat het na strafschoppen won van Portugal, nadat Bruno Alves tegen de lat schoot en Cesc Spanje naar Kiev schoot. Eerder in dit magazine lees je het verslag van de finale, het was een toptoernooi!



MOUNIR EL HAMDAOUI

Mounir El Hamdaoui onderliep de jeugdopleiding met Said Boutahar en Robin Van Persie, en maakte zijn debuut in het seizoen 2001/2002. In zijn debuutseizoen scoorde hij twee keer in zes optredens. Hij promoveerde met Excelsior naar de Eredivisie, en in zijn eerste seizoen in de Eredivisie speelde hij 21 wedstrijden waarin hij maar twee keer scoorde. Excelsior degradeerde dat seizoen ook weer terug naar de Eerste Divisie. Hier begon hij het seizoen daarop, seizoen 2003/2004 steeds meer doelpunten te maken. Hij scoorde zeventien keer in 33 wedstrijden. Ook in het seizoen 2004/2005 scoorde de aanvaller veel doelpunten, tot aan de winterstop scoorde hij elf keer in veertien wedstrijden. Waaruit vele interesse volgde in de winterstop. In 2005 verruilde hij Excelsior voor Tottenham Hotspur. Hij speelde daar slechts een half jaar, daar speelde El Hamdaoui geen enkele officiële wedstrijd. Hij werd verhuurd aan Derby County in september 2005. In zes optredens kwam hij tot drie doelpunten, voordat een schouderblessure roet in het eten gooide en de spits terugging naar de Spurs. Echter, Derby County bleef hem in de gaten houden, en in januari 2006 keerde hij terug naar Pride Park, opnieuw op huurbasis. Na enkele wedstrijden kreeg hij opnieuw een blessure, waardoor hij vervroegd naar Tottenham Hotspur terugkeerde. In totaal speelde hij voor Derby County negen wedstrijden waarin hij drie keer het net wist te vinden. In 2006/2007 keerde hij terug in Nederland, en ging naar Willem II. Hij speelde er erg weinig door een blessure, hij verruilde Willem II nu voor AZ. El Hamdaoui viel niet erg op, maar in zijn 2^{de} seizoen speelde hij geweldig, en werd topscorer van de Eredivisie. Ook werd AZ kampioen, in het volgende seizoen werd AZ 5^{de}. Dat was de reden voor vertrek naar Ajax, en na een goed begin loopt het helemaal uit de hand. Hij krijgt ruzie met Frank de Boer, met als dieptepunt dat hij hem geen hand gaf na de wissel. Het 2^{de} en tevens laatste seizoen voor Mounir speelde hij niet, en hij vertrekt naar Fiorentina. Hij is nog niet vergeten maar dat gaat zeker gebeuren.



AIDS ACTION EUROPE

Wat doen wij?

Wij proberen in Europa op te komen voor de rechten van mensen die HIV-positief zijn, en zoveel mogelijk samen te werken en projecten te doen om HIV te voorkomen. Kijk op de site aidsactioneurope.org

AIDS ACTION EUROPE SPONSORT DE 12de MAN



TEAMM

- business cases projecten
- financiële meerjarenplan in verschillende scenario's
- impairment berekening op locatie/ kostenplaatsniveau
- monitoringstool van bedrijfsonderdelen

TeamM steunt de 12^e man



Oh, wat balen. Je hebt ons magazine alweer uit. Geen zorgen, want er is snel weer een nieuwe. Doe je ook mee aan de quiz? Wees er snel bij, want de winnaar ontvangt een reuzeposter van het Spaanse Elftal, via de post opgestuurd. En ben je geen fan van Spanje? Op de achterkant staat Zinedine Zidane! Mail je antwoord naar de12deman@hotmail.nl!

Vraag 1: Welk rugnummer krijgt Jordi Alba bij Barcelona?

A: 13 B: 18 C: 19

Vraag 2: De hoeveelste uitgave is dit van de 12^{de} man?

A: 19^{de} B: 17^{de} C: 18^{de}

Vraag 3: Wie komt op de cover van FIFA 13?

A: Leo Messi B: Wayne Rooney C: Káka

Vraag 4: Waar vind in het seizoen 12/13 de Europa League-finale plaats?

A: Amsterdam ArenA B: Vicente Calderon C: Estadio Dragao

De 12^{de} man wenst elke lezer een hele fijne zomervakantie toe, en een fijn voetbalseizoen! Fijne vakantie allemaal!



Prettige
Vakantie